

Geloof, hoop en talent

ADVENTSCAMPAGNE

GELOOF

Ten voordele van het studiefonds "ik help een kind"

BE38 3104 9936 4372



Liturgische handreiking Adventsperiode 2019

Met deze liturgische handreiking voor de eerste drie weken van de Adventsperiode 2019 wil Protestantse Solidariteit gelegenheid bieden om het project te integreren in de eredienst.

Met dank aan ds. Douwe Boelens.

Eerste zondag van de Advent: Geloof

Lezing: Micha 2

“Hun koning gaat hun voor, de HEER gaat aan het hoofd.” (Micha 2:13)

Tussen ongeveer 750 en 700 voor Christus trad de profeet Micha op, al is het boek met zijn naam waarschijnlijk enkele honderden jaren later, in de vierde of de derde eeuw voor Christus als verzameling ontstaan en voltooid. In die tijd van de profeet werd het koninkrijk Israël, met als hoofdstad Samaria, veroverd door Assyrië en werden Juda en Jeruzalem bedreigd.

Micha trad waarschijnlijk in Jeruzalem op, maar hij was een profeet van het platteland, afkomstig uit Moreset. (Misschien kennen de kinderen van de Kindernevendienst het liedje “Een dichtertje uit Moreset”.)

Hij ziet het oordeel van God over het sociaal en godsdienstig onrecht in zijn land als oorzaak en reden voor de ondergang van Jeruzalem. In hoofdstuk 2 wordt dat onrecht uitvoerig geschilderd. In dat hoofdstuk lezen we over rijken die nog rijker willen worden ten koste van de armen. Ze hebben geen oog voor (het gezinsleven van) de armen die ze uit hun huizen zetten. Micha voorziet dat aan hun rijk(dom) een einde zal komen, en dat niemand het dan voor hen zal opnemen. Als het land opnieuw verdeeld gaat worden, dan zullen de onderdrukkers van nu er niets van terugkrijgen.

Hij laat de profeten aan het woord, die het niet met hem eens zijn, die menen “dat God zijn geduld niet zo snel zal verliezen.” Hij keert zich faliekant tegen die mensen, als ze met een beroep op Gods beloften van geen gevaar willen weten.

Voor Micha sluiten die beloften van God niet uit, dat Hij zijn oordeel zal voltrekken over het onrecht dat met name de machthebbers en de rijken van zijn tijd begaan tegen de arme, rechteloze plattelandsbevolking. Micha roept de machtigen van zijn land op om zich te bekeren van het onrecht dat zij begaan, maar die willen dat niet horen. Die horen liever een profeet die hun “wijn en drank” belooft: ze laten zich liever bedwelmen door hun voorspoed dan zich te laten ontvuchten door woorden over komend onheil.

Het hoofdstuk eindigt met een heilsprofetie, dat God uiteindelijk toch de overgeblevenen van zijn volk als een kudde bijeen zal brengen. Als een koning zal de Heer zijn volk terugvoeren naar het land waar ze vandaan komen. We mogen dit opvatten als een belofte voor het volk dat nu nog te lijden heeft onder het onrecht van de machthebbers.

Op de eerste zondag van Advent wordt het thema ‘Geloof, hoop en talent’ geïntroduceerd.

Rond het onderwerp ‘geloof’ kan opgemerkt worden, dat het geloof niet hetzelfde is als een naïef optimisme “dat alles goed komt”. Geloof veronderstelt het aanvaarden van Gods oordeel over mens en wereld. In het geloof onderwerpen we ons aan de profetische kritiek, die ook gesproken wordt voor de tijd waarin wij leven.

In de verkondiging kan het onrecht, zoals beschreven door de profeet Micha, vertaald worden naar het sociaal en economisch onrecht van onze eigen eeuw.

Tegelijkertijd weet het geloof ook van de genade van God die verleend wordt aan allen die zich van hun kwade wegen tot Hem bekeren.

In de samenwerking tussen kerken en gemeenschappen (“Ik help een kind”) krijgt het geloof als streven naar recht en gerechtigheid een zichtbare gedaante.

Aanbevolen liederen:

NLB 1012:1-5 "Geef aan de wereld vrede, Heer"

([https://kerkliewiki.nl/Geef aan de wereld vrede, Heer](https://kerkliewiki.nl/Geef_aan_de_wereld_vrede,_Heer))

Hemelhoog 677:1-3 "God roept ons allen tot de daad."

([https://kerkliewiki.nl/God roept ons, broeders, tot de daad](https://kerkliewiki.nl/God_roept_ons,_broeders,_tot_de_daad))

Gebed:

"Laten we bidden voor mensen in armoede en nood, mensen die lijden onder onrecht dat hen bedreigt, gevangen houdt of opvreet.

Zoals in Bijbelse tijden proberen rijken rijker te worden,

ten koste van armen, die alsmaar armer worden.

Roofdieren kunnen wij mensen voor elkaar zijn.

Wek in ons de geest van de profeten, dat wij recht van onrecht onderscheiden.

Geef ons de moed om als gelovigen te strijden voor economisch en juridisch recht.

Wij bidden U voor kinderen in armoede, dat zij kunnen opgroeien tot zelfbewuste mensen, die in staat zijn te werken aan een betere toekomst voor zichzelf en hun families.

Wees zo met ons allen, zo bidden wij U."

