

Geloof, hoop en talent



ADVENTSCAMPAGNE

TALENT!

Ten voordele van het studiefonds "Ik help een kind"
BE38 3104 9936 4372

 PROTESTANTSE SOLIDARITEIT  SOLIDARITE
SOLIDARITEIT  PROTESTANTE

Liturgische handreiking Adventsperiode 2019

Met deze liturgische handreiking voor de Adventsperiode wil Protestantse Solidariteit gelegenheden bieden om het project te integreren in de eredienst.

Met dank aan Ds. Douwe Boelens.

Derde zondag van de Advent: Talent

Lezing: Micha 6:1-8

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is,/je weet wat de HEER van je wil:/niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten/en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8)

Micha stelt ons opnieuw een visioen voor ogen, waarin het volk Israël de onmogelijke opdracht krijgt om uit te leggen, wat God zijn volk misdaan zou hebben. De onderliggende gedachte is, dat als God zijn volk niets misdaan heeft, het volk Israël Hem trouw zou moeten dienen - en uit de profetie van Micha blijkt dat het volk dat niet doet. In het visioen van Micha somt God in een tweegesprek met zijn volk bepaalde cruciale gebeurtenissen op, waarin Hij zijn volk heeft bijgestaan.

Ter informatie: Sittim is de plaats geweest aan de overkant van de Jordaan, de laatste plaats van waar het volk Israël het land Kanaän was binnengetrokken. En Gilgal is de eerste plaats geweest waar men zich, eenmaal door de Jordaan heen, had gevestigd. Jozua had er twaalf stenen rechtop gezet als zichtbaar teken van Gods hulp, nadat God de Jordaan had drooggelegd zoals eerder de Schelfzee. “Ben je vergeten, Israël, dat Ik jullie door de Jordaan heen dit land heb binnengeleid?”

Hoe zou het volk Israël Hem nu moeten dienen om zijn erkentelijkheid aan God tot uitdrukking te brengen? Een mogelijkheid zou zijn dat het volk Hem allerlei zeer kostbare offers zou aanbieden. Het zou zelfs zo ver kunnen gaan om de oudste kinderen uit de gezinnen van Israël aan de Heer te offeren. Misschien moeten we hierbij denken aan cultische praktijken die bij andere volken, maar zeer zeker niet bij Israël, werden uitgevoerd. De afsluiting van deze absurde gedachtegang is, dat op al deze manieren de God van Israël niet gediend kan worden. Het revolutionaire, profetische inzicht wordt hier verkondigd, dat God niet gediend wordt door, en niet gediend is van kostbare dieren- (laat staan mensen-) offers, maar dat God gediend wordt door eerlijk en rechtvaardig te zijn, door in trouw aan het verbond te leven en nederig te doen wat God in het alledaagse leven van zijn volk verlangt.

“Geen groter woord en met meer kracht,/dan Micha zes en wel vers acht.”

Men zegt dat Jimmy Carter, toen hij zijn eed aflegde als president van de Verenigde Staten, dit vers liet opslaan in de Bijbel, omdat hij zijn ambt naar dit vers hoopte in te vullen.

Ook op de derde zondag van Advent gaat het over ‘Geloof, hoop en talent’. Deze keer is de focus op het woord ‘talent’. Talenten stellen mensen in staat om vreugde te beleven aan hun activiteiten, vreugde ook aan zichzelf. Talenten vragen erom ontdekt, toegepast, verder ontwikkeld te worden: al doende vindt de mens voldoening in de bezigheden waartoe zijn/haar talenten hem/haar geschikt maken.

Er kan hier een verbinding gelegd worden met de ‘gelijkenis van de talenten’ (Matteüs 25:14-30; Lucas 19:11-27).

In zijn liefde voor de mensen heeft God aan allen talenten, hoe verschillend ook, toebedeeld. Voor Hem zijn alle talenten van waarde, wanneer mensen hun talenten opdragen in de dienst aan Hem en aan elkaar. Goed te doen betekent: jezelf met al je talenten opdragen in de dienst aan God en aan je medemens. Het betekent ook: elkaars talenten opmerken en elkaar ondersteunen in de ontwikkeling van die talenten.

Als gelovigen kunnen we jongeren via Studiefonds “Ik help een kind” ondersteunen in het ontwikkelen van hun eigen talenten. Op al deze manieren wordt de God van Israël geëerd en gediend.

Aanbevolen liederen:

NLB 992:1-4 “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”

(<https://www.youtube.com/watch?v=kjzC75mMpak>)

Hemelhoog 708:1-6 “Toen ik naar mijn naaste zocht”

(<https://www.youtube.com/watch?v=cMemGu-nU58>)

Gebed:

“Laten we bidden voor mensen met slechte gedachten over zichzelf.

Uw Woord is een woord van liefde; het wil ons niet de put in praten,
maar ons inspireren tot een nieuw en beter leven.

Uw Woord verzekert ons dat we geen waardeloze mensen,
maar juist waardevolle mensen zijn, kostbaar in uw ogen.

Maak ons als kerk tot een gemeenschap
waarin het talent, de waarde van ieder mens tot uitdrukking kan komen.

Maak ons tot mensen die elkaar niet afbreken, maar opbouwen.

We bidden U voor kinderen in landen
waar schoolgang niet vanzelfsprekend is.

We bidden U dat deze kinderen toch hun talenten ontdekken
en dat ze kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen,
zodat zij, door anderen gerespecteerd, ook zichzelf leren respecteren.

Wees zo met ons allen, zo bidden wij U.”

