



Verenigde Protestantse Kerk in België

Protestantse Solidariteit / Commissie Kerk en Wereld

Brogniezstraat 46-1070 Brussel

www.protestantsesolidariteit.be

Studiefonds « Ik help een kind »

Contactpersonen:

Greet Heslinga

Email: greetheslinga@skynet.be

Lies Gernaey

Email: lgernaey@solidariteprotestante.be

Nieuws over het Studiefonds “ Ik help een kind” in Rwanda, nr. 20, december 2016.

Klein project.....Groot verschil

December: de “warmste maand” van het jaar! Vergeleken met vele andere goede doelen, waarvoor uw geld wordt gevraagd, is het Studiefonds “ Ik help een kind” een klein project. Maar dit project maakt wèl een groot verschil voor de **292 jongeren** van onze partnerkerk in Rwanda, die dit jaar worden gesteund uit het Studiefonds.

Dankzij deze steun kunnen ze hun diploma secundair onderwijs halen!

Want heb je geen kans gekregen om een diploma secundair onderwijs te halen, omdat je ouders het schoolgeld niet kunnen betalen, dan heb je in Rwanda pech gehad. Geen diploma secundair onderwijs, betekent geen vervolgonderwijs zoals een universitair diploma! Geen diploma halen betekent geen onderwijzer(es) worden of verpleegster. Dromen van veel jongeren vervliegen. Voor veel 13-18 jarigen kan uw steun het verschil maken.

Klein project...Groot verschil

Dit kleinschalig èn duurzaam project investeert in jonge mensen.

Hoewel de statistieken voor Rwanda een vooruitgang aangeven, blijft er nog veel schrijnende armoede bestaan.

Ik zag het met eigen ogen toen ik het land in 2014 bezocht.

Foto onder: een aantal jongeren, op de scholengemeenschap in Remera-Rukoma., die uit het Studiefonds steun ontvangen.



Ik sprak enkele jongeren in 2014, die hun diploma haalden. Velen hebben nu een job in de kerk of in de samenleving.

En daarom doen we het! Op bescheiden schaal hulp bieden aan jongeren tijdens hun secundaire studies. Nu al bijna 20 jaar! Een ruwe schatting maakt dat we in al die jaren, met de steun van velen, zo'n 2000 jongeren hebben geholpen om hun secundair diploma te halen.

Greet Heslinga

Vorig jaar ontvingen we 42.160€. Iedereen, die heeft bijgedragen, willen we heel hartelijk bedanken!

Nieuws over het Studiefonds “Ik help een kind”

Wist u:

- Dat het schooljaar in Rwanda gelijk loopt aan het kalenderjaar?
- Dat de examens in december zijn?
- Dat in januari jongeren uit de armste families uitgekozen worden om financiële steun te krijgen?
- Dat de keuze van de kandidaten per kerkelijke regio “presbytery”, gebeurt door de regionale diaconiën?
- Dat mw. Thérèse Gasenge, van de diaconale dienst van onze partnerkerk (EPR), dit project coördineert?
- Dat in december 2015: **74 jongeren** hun diploma haalden, dankzij het Studiefonds “Ik help een kind”?
- Dat er vorig jaar ongeveer 140 individuele donateurs en gemeenten een bijdrage gaven?
- Dat de giften komen uit Wallonië, Vlaanderen en Brussel?
- Dat in januari 2016 aan **92 nieuwe jongeren** steun werd toegezegd ?
- Dat er in 2016 **292** jongeren (140 meisjes en 152 jongens) gesteund worden?
- Dat uit het Studiefonds het schoolgeld betaald wordt: 150€ à 200€ per jongere per jaar. Dat is inclusief eten en onderdak. In Rwanda verblijven de leerlingen altijd in het internaat.
- Dat ons streefbedrag in 2015: 39.000 € ruimschoots is gehaald?
- **Dat er in 2015 een prachtig bedrag binnen kwam van 42.160 €!**
- Dat het streefbedrag voor 2016 iets is verhoogd tot: 40.000€ .
- Dat we in 2015: 40.000€ hebben overgemaakt voor het Studiefonds naar de kerk in Rwanda? Dat gebeurde in 2 tranches van 20.000€.
- Dat we hetzelfde zullen doen voor het schooljaar 2017 ?

Klein project....Groot verschil



Protestanse Solidariteit en het Studiefonds

Lies Gernaey, uitvoerend secretaris van Protestantse Solidariteit (PS), bracht in september jl. een bezoek aan onze partnerkerk in Rwanda .



Bij de foto: Lies Gernaey, Maximin Tapoka samen met onze contactpersoon Thérèse Gasenge (midden).

Zij schreef onderstaand artikel over haar bezoek.

Een speciale ontmoeting in Rwanda

In september heeft Protestantse Solidariteit haar partner «Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR)» bezocht. Dit was de gelegenheid om eindelijk eens grondiger kennis te maken met het Studiefonds “Ik help een kind”. De e-mailwisselingen waren altijd zeer hartelijk en bemoedigend. Het was dan ook leuk om eindelijk de persoon achter de mails te ontmoeten. En daar zat Thérèse, een oudere dame vol leven en genegenheid in een klein lokaal met twee grote bureaus, overal paperassen. Maximin en ik werden met open armen ontvangen. Ze sprak honderduit en vertelde met veel plezier over haar werk en de samenwerking met de VPKB/PS.

Thérèse legde ons uit hoe de jongeren door de lokale kerken worden geselecteerd om een financiële steun te genieten van het fonds. Drie jaar lang krijgen de jongeren een studiebeurs, waarmee hun

inschrijvingsgeld, het internaat en het voedsel wordt betaald. De jongeren zijn zeer dankbaar voor deze steun. Oud-begunstigen van het project, die nu reeds werk en familie hebben, hebben besloten om het project op hun niveau te steunen. Want ook bij hen groeit het verlangen om zich in te zetten voor diegene die hun studie niet kunnen betalen.

Inzetten op onderwijs en een kans geven aan één jongere om te studeren, is ook de kans om een generatie te veranderen, met een duurzame impact op de hele samenleving.

Het was moeilijk om afscheid te nemen van Thérèse en we kijken dan ook naar uit naar ons volgend bezoek om meer tijd door te brengen met Thérèse en het Studiefonds "Ik help een kind".

Voor Protestantse Solidariteit
Lies Germaey

Girubuntu Foundation

Een groep mensen van onze partnerkerk, de EPR, hebben enkele jaren geleden een groep opgericht met de naam: Girubuntu Foundation. Sommigen hebben hun studies kunnen doen dankzij het Studiefonds "Ik help een kind". Zij willen nu op hun beurt iets doen om de leefsituatie van, de armste leden van hun kerk te helpen. Een mooi initiatief! In hun laatste vergadering werd uit het Mattheüsevangelie gelezen over de "broodvermenigvuldiging" (Mt.14:13-21). Over de vijf broden en twee vissen genoeg voor vijfduizend man. Een inspirerend verhaal over de meerwaarde van delen. Delen is vermenigvuldigen.

Links:
bijeenkomst
Girubuntu
Foundation..



Klein project... Groot verschil
Dankzij uw bijdragen konden we dit jaar aan 292 jongeren financiële steun geven voor hun secundaire studies.



Eind oktober was er 25.000€ gestort. We hopen dat velen nog een eindejaarsbijdrage zullen overmaken, zodat we dit jaar het streefbedrag van 40.000 halen. Bij voorbaat hartelijk bedankt!

Speciale giften

*Ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Vandensavel-du Meunier uit Mechelen ontvingen we een speciale gift. In plaats van een cadeau vroegen zij om een gift voor het Studiefonds "Ik help een kind". Er werd 1.625€ gestort op de rekening van het project. **Hartelijk bedankt!**

***Postzegelactie 2015:** deze bracht 600€ op. Met dank aan ds. Daniel Vanescote.

Grafiek van cumulatieve ontvangsten per kwartaal in de periode 2010 tm 2016



Postzegelactie t.b.v. het Studiefonds “ Ik help een kind”. Geef de postzegels af bij uw kerk, die ervoor zorgt dat ze in het “ Huis van het Protestantisme worden afgegeven. Hartelijk bedankt voor uw steun!

Uw bijdrage kunt u storten op:


PROTESTANTSE SOLIDARITEIT
BE38 3104 9936 4372
 van Protestantse Solidariteit,
 Brogniezstraat 46, 1070 Brussel
 o.v.v. ‘Ik help een kind’
 (Fiscaal attest vanaf 40 Euro per jaar)
www.protestantsesolidariteit.be

Verantwoordelijke uitgever: Greet Heslinga, Brogniezstraat 46, 1070 Brussel.

Protestantse Solidariteit
 VPKB / Kerk en Wereld
 Brogniezstraat 46
 1070 Brussel